

DE EVOLUTIE VAN

De Zonnekouter

2001

An en Walter kopen de vervallen hofstede op 1.5ha aan. Ze richten vzw Land-In-Zicht op, waarmee 4ha aanpalend land wordt vrijgekocht met de hulp van vele milde leners en schenkers.

Drie Maine-Anjoukoeien, moeders van onze bodemvruchtbaarheid, worden de eerste bewoners van het erf.



Op de perceelsranden worden er bomen geplant. En de 2ha akker wordt vol groenten ingezaaid in een ruime vruchtwisseling met veel grasklaver.

Op het puin van een ver verleden worden woning, schuren en stallen gerestaureerd en ecologisch herbouwd, met hulp van vele kabouters groot en klein. Walter zaait de eerste groenten op het land: de Zonnekouter is geboren!

2003

We starten groentenabonnementen in het Gentse; en even later een boerderijwinkel.

Er verrijst een grote koepelserre van 1000 m² op het land. An en Walter komen met hun gezin op de Zonnekouter wonen. Lien komt enkele jaren meewerken op het land



De samenwerking met collega boerderijen De Kollebloem en Ourobours kristalliseert uit in 'de Vroente': zo kunnen we voor een ruimer assortiment, een bredere afzet voor onze groenten en voor elkaar te zorgen.

Het aantal pakketten groeit gestaag, het Zonnekouterverhaal wordt langzaamaan rendabel, An stapt nu helemaal mee in de boerderij.

We bouwen een zaaltje op de boerderij als cultuur- vormings- en ontmoetingsplek; en breiden de serre met de helft uit.

2014



Kort na het overlijden van Walter worden we gevraagd om standhouder van een groentekraam te worden op de op te richten Lousbergmarkt. Samen met de Kollebloem en Ourobouros richtten we de Vroente cvba om het geheel mee te dragen. Onder andere Judith – die al een paar jaar mee helpt in de pakketten en in de winkel – bemant er het kraam.

We breiden de serre uit tot 2250 m².

2017

Katrien vertrekt om haar eigen bedrijf 'De Zaailing' op te starten. Arne krijgt hulp op het land van Jana en Kim, en begint de kudde koeien geleidelijk verder uit te breiden richting Oost-Vlaams dubbeldoelras.

Tegelijk groeit ook het areaal land met een 6-tal ha her en der, waarvan 2 ha akkerland en Oude Mandel-meers in Gottem.

2008



We vormen het familiebedrijf om tot een coöperatie, met een kerngroep boeren en boerinnen (Katrien, Arne en Walter op het land, Lien in de winkel, An in de groenteabbonnementen) en een 100-tal tal sympathiserende vennoten die de Zonnekouter financieel ondersteunen. Dit zorgt er mede voor dat, als Walter enkele jaren later overlijdt, de Zonnekouter blijft voortbestaan!

2016





In december stort de helft van onze serre in door zware natte sneeuwval.

Met de hulp van vele vennoten werd ze afgebroken. 80 nieuwe vennoten financieren de heropbouw met het 'Serremonie'project

Jan vervoegt Arne als 2de boer in de coöperatie.

Aanpalend aan zijn erf in de Bunderstraat kopen we met vzw Land-in-zicht 2.3 ha akker en weide vrij. In Zulte krijgen we pachtrecht op 4 ha weiland. De Zonnekouter is nu 17 ha groot. Hierdoor kunnen we extensiever beginnen werken, en doet agroforestry haar intrede op de Zonnekouter

2018



2019

Judith neemt het groentenabonnement over, helpt Elke mee in de winkel en blijft ondertussen ook het gezicht bij De Vroente op de Lousbergmarkt.

Marie en Lukas doen mee op 't land.

An blijft het geheel mee dragen.

Winkel en pakketten pieken in deze coronatijd, we weten niet waar eerst gelopen. De medewerkersgroep groeit uit tot een 12-tal medewerkers

2020

Judith stapt helemaal in, en doet nu de winkel met Elke en Ilse. Helaas nemen we halverwege het jaar afscheid van Elke, zij wordt tijdelijk vervangen door Stephanie.

Lien puzzelt voortaan het abonnement ineen. Jannes versterkt team land bij de oogst en rijdt de Vroente- en pakkettenronde.

2021





Jan zoekt andere wegen en geeft op het land de fakkel door aan Wouter.

Ilse heeft het winkelteam verlaten. Felicia en Judith runnen voortaan samen de winkel, bijgestaan door Anne op zaterdag.

2023



Wouter wordt vennoot!

Het nieuwe atelier en staluitbouw worden ingewijd. Het werkmateriaal verhuist van de schuur naar het atelier, zo krijgen we meer ruimte in de wasplaats om alle bestellingen af te ronden. Koeien met vers geboren kalfjes kunnen even wennen in de uitbreiding van de stal.

Het erf wordt verhard, zodat we niet meer met oogstkarren door de modder moeten ploeteren.

We nemen afscheid van Jannes, hij kuist zijn 'schup' af.

De coöperatie bestaat 10 jaar! Dat vieren we uitgebreid op ons jaarlijks boerderijfeest, met een fototentoonstelling over de voorbije jaren.

Pieter en Leen landen met 40 melkgeiten in de Bunderstraat op het Zonnekouterland. Een van de stallen wordt razendsnel omgetoverd tot geitenstal en kaasmakerij: de Nomaderij wordt geboren, en de lekkerste geitenkaasjes gemaakt.

2022

De eerste stenen voor het nieuwe atelier worden gelegd.

De Nomaderij verhuist naar andere oorden.

Na enig denk- en puzzelwerk en heel wat overlegmomenten lanceren we de nieuwe website!

Emilie vervangt Anne op zaterdag in de boerderijwinkel

2024

